

**A GLOBAL SPIRITUAL PLATFORM OF
SUSTAINABLE EXCELLENCE**



BE DIFFERENT, BE YOURSELF!



Just as a candle cannot
burn without fire, we
cannot live without a
spiritual life

Buddha





"A human being is part of a whole, called by us the Universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest - a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty."

Albert Einstein



Peace.

It does not mean to be in a place where there is no noise, trouble or hard work. It means to be in the midst of those things and still be calm in your heart.

– unknown





Real power and authority is not
power and authority over **others**,
but over the **self**.



It's great to be happy, but it's even better to bring happiness to **others**.



HARMONY AND BEAUTY



Beauty comes with self acceptance, self love and self awareness. Self knowledge is equivalent to truth which brings serenity and spiritual beauty.

Beauty lies in harmony, not in contrast; and harmony is refinement; therefore, therefore let us cultivate a fineness of the senses if we are to appreciate harmony.

SPIRITUALITY?



When you look at the world through your physical eyes, through your physical eyes only, and only from your own perspective, you will see all the facets of our diversity: culture, race, personality, religion and so on.

Yet, seeing only through your physical eyes and from your own perspective only, it is very easy to become stubborn and to try to prove yourself right.

However, where there is stubbornness, there is no love. And trying to prove the self right is equally offensive.

A diamond will sparkle even in the dust.

Therefore, you do not ever need to prove that you are right.

In the face of the dangers that come from seeing only with your physical eyes and from your own perspective only, you might shift your perspective and always be aware: now is the time to go beyond all divisions, beyond all that limits us, and our sense of self.

Whatever the race, the religion, the class, our consciousness, now is the time to go beyond all of that, and BEING caring, inclusive, empathic, and loving: BEING SPIRITUAL.

WISDOM & SPIRITUALITY?



A person of wisdom and spirituality has very beautiful manners that have grown from genuine respect and love for the whole of humanity. Manners in this sense have nothing to do with culture or education: it is simply a question of humility. When we are at the receiving end of such manners, we feel that some deeper part of us has been honored. In fact, none of us deserves anything less.

SPIRITUALITEIT IN ACTIE?!

Wij beleven één van de grootste historische en culturele verschuivingen in de geschiedenis van de mensheid, nu het seculiere tijdperk dat begon ten tijde van het humanisme en de intellectuele verlichting naar zijn einde neigt. Het grootste deel van onze kennis, vertegenwoordigd door onze instellingen, is het product van deze verlichting. Aldus reikt zij niet *verder* dan het heden, noch wijst zij ons de weg naar de toekomst.

Is het niet de hoogste tijd om de meest urgente en wezenlijke vraag te stellen aan deze seculiere wereld. Heeft ons leven nog zin? En indien niet, hoe vinden we dan die zin (terug) en vervolgens, hoe wensen wij dit tot uitdrukking te brengen?

Leven, ons leven, verandert aan een nooit gezien tempo en lijkt ongrijpbaar te worden. Natuurlijk zijn er geen zekerheden meer, en dit laat ons achter met vele onbeantwoorde vragen; maar ook met een nieuwe vrijheid.

Instellingen, organisaties, multinationals, stichtingen... schieten allen frustrerend te kort. Zij vertellen ons weinig over onszelf of hoe we het hoofd kunnen bieden aan allerlei soorten crisissen: financieel, institutioneel, maatschappelijk, politiek, psychologisch, identiteit, enz. Dit zijn in werkelijkheid slechts de weerspiegeling van de diepe crisis aan de bron: de crisis van de menselijke geest!

De wereld wordt beheerst door instabiliteit, onzekerheid, disruptie, angst en een almaar groter wordend onveiligheidsgevoel, en als – top of the bill, *fake news*: waarheid wordt als leugen geserveerd en verkocht, en omgekeerd, toch? Wie kan het onderscheid nog maken?

Hebben de 'bevrijdingsideologieën': politiek, economie, natuurwetenschappen, logica en de rede... ons werkelijk bevrijd?

Hebben zij de verwachtingen ingelost en hebben zij hun doel bereikt?

Politiek werd verondersteld vrijheid voor de mensen te brengen, economie zou een betere wereld doen ontstaan, wetenschap en ratio zouden triomferen over onredelijkheid...

Wat hebben zij opgeleverd? Waarvan zijn we nu al eeuwen getuige?

Een eenheidsdenken dat paradoxaal genoeg een warme en waardige eenheid heeft doen kantelen in totalitair fascisme als een bijproduct van socialisme, repressie, onderdrukking, massamoord en tirannie...

Het Westers liberalisme stond aan de wieg van gigantische industrieën, globalisatie, dwaas en gedachteloos consumentendom, sociale ongelijkheid en uitbuiting, schendingen van mensenrechten, kinderarbeid, cultureel materialisme, vervuiling, de schending van het milieu en de ontheiliging van de natuur...

En wij?

Wij blijven maar doorgaan met onszelf en anderen een rad voor ogen te draaien door te stellen dat al dit misbruik het onvermijdelijk gevolg is van 'evolutie'.

Zeggen wij nu echt dat onmenselijkheid, een voorwaarde is voor menselijkheid?

Vanuit een ander oogpunt bekeken: moeten we dan niet die (on)menselijkheid overstijgen om een menselijkere wereld opnieuw te ontdekken?

Bij wijze van paradox, zou het wel eens het transhumane, het transcendentale en het spirituele kunnen zijn dat bevrijding, rechtvaardigheid en welzijn (iets wat wij allemaal zo wanhopig nastreven, toch?

Betekent welzijn niet: aan alle behoeften van mensen voldoen? Niet enkel hun commerciële en consumptiegerichte noden, maar hun verlangens, streven en aspiraties, al wat niet in monetaire waarde kan worden uitgedrukt: waardigheid, vrede, veiligheid, vrijheid, opvoeding, gezondheid, vrije tijd, de kwaliteit van het milieu, het welzijn van toekomstige generaties, enz.?

De gevestigde politiek klampt zich wanhopig vast aan ouderwetse, volledig achterhaalde machtsstructuren en vastgelopen concepten die er niet in slagen een gedeelde visie te leveren die de mensen kan inspireren en hen de mogelijkheid biedt een betere maatschappij en samen-leven te scheppen.

Het wordt steeds duidelijker dat het politiek denken zich almaar meer vastrijdt in los zand.

Het is een beangstigende paradox dat op het hoogtepunt van de menselijke materiële en technologische verworvenheden wij op drift zijn, verstoord, door vrees bevangen, geneigd tot depressie, bezorgd om ons zelfbeeld, het beeld dat anderen op ons projecteren, meer en meer geïsoleerd, onveilig, onzeker van onze vriendschappen, dronken van nutteloze consumptie en vrijwel zonder enig gemeenschapsgevoel en – leven, toch?

Bij al de wildgroei van de sociale media *apps*: waar is het werkelijk ontspannen, warme en open sociaal contact en waar is de emotionele voldoening waar we allen diep naar verlangen? Binnenkort kunnen we zelfs niet meer naar adem (*h*)appen?

Hoe is het mogelijk dat we er in slaagden zoveel mentaal en emotioneel lijden te scheppen ondanks de grote rijkdom en het nooit eerder geziene comfort in de geschiedenis van de mens?

Schort er niet iets aan ons waardesysteem, onze consumptieve levensstijl, ons onbeperkt verlangen naar groei, zo lang beschouwd als de belangrijkste motor voor vooruitgang.

En wat met de innerlijke, spirituele groei?

Het moet allemaal opbrengen, maar of het ook iets bijbrengt, die vraag wordt amper gesteld, toch?

Is het niet de hoogste tijd om de andere mantra van onze tijd *verandering* werkelijk in actie om te zetten?

Het goede nieuws: onder (jonge) mensen in de hele wereld ontluikt een wijdverspreide honger naar werkelijke verandering ten gronde, evenals de wens positieve oplossingen te vinden voor de waaier van problemen waar we voor staan.

Echter, wat nodig is, is geen goedkope, niet diepgaande of oppervlakkige verandering die men vaak samenvat onder de noemer van duurzaamheid, toch?

Reeds in 1987, riep *Gro Harlem Brundtland* op tot 'een globale agenda voor verandering' en de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling werd gevraagd deze uit te werken. Het concept van een duurzame ontwikkeling werd geformuleerd.

Vanaf dat ogenblik is duurzaamheid de globale agenda van de besluitvormers blijven bepalen.

Werkelijke duurzaamheid vereist echter dat wij fundamenteel tegen de heersende cultuur instrijken en revolutionair onze nek uitsteken, éénieder van ons, toch?

Dit vereist een fundamentele verandering: diep binnen onszelf.

Wellicht is één van onze moeilijkste taken de mensen ervan bewust te maken dat door hun gedrag te veranderen, door zich te bevrijden van hun conditionering, van hun zelfbeeld, dat ze dan de mogelijkheid krijgen een heel nieuw terrein te verkennen: het rijk van het hart en de ziel, het rijk van de geest.

Een verandering ten gronde in ons waardesysteem is derhalve wenselijk en noodzakelijk, toch?

Deze verandering ten gronde houdt in dat we niet zomaar de dingen anders gaan doen of onze dagelijkse situatie anders gaan bekijken, maar dat wij de waardeveronderstellingen in vraag durven te stellen: waarom we de dingen doen zoals we ze doen, en waarom wij deze situaties meemaken zoals we dat doen.

Om ten gronde te veranderen, veranderen we best twee keer, stelt *Luc de Brabandere*. Niet alleen de dingen veranderen, maar ook onze manier veranderen waarop wij de dingen zien.

Een verandering in perceptie is de sleutel!

Wanneer dit gebeurt, wordt vernieuwing de mogelijkheid van éénieder om ook de werkelijkheid (eerst en vooral zijn werkelijkheid) te veranderen, en het vermogen om tevens de perceptie van de werkelijkheid te veranderen.

Resten er ons dan werkelijk geen antwoorden meer?

Is het niet de hoogste tijd deze algemeen uitgeputte situatie waarin wij leven achter ons te laten – wij noemen dat maatschappij, met steeds minder om in te geloven – om *verder* te gaan en een nieuw tijdperk binnen te treden, letterlijk betekent dit era: ethisch responsabele actie?

Dan kantel je van een zielloze maatschappij in een samen-leving ,vanuit hart, ziel en geest.

Is het niet de hoogste tijd verder te gaan dan de huidige postmoderne cultuur van rationalisme, (veelal) gekenmerkt door nihilistische fragmentatie, twijfel, deconstructie en egocentrisme?

Onze huidige culturele situatie – zeker in tijden van Covid – is een *wake-up call* voor alle individuen over de hele wereld om deze gefragmenteerde visie van het postmodernisme te transcenderen en – uiteindelijk – in een bewustzijn te ontwaken dat transpersoonlijk is en een collectieve spirituele basis heeft, een hogere basis van waarheid en bewustzijn, een nieuwe integrale, holistische visie.

Dit vereist een hernieuwde band met spiritualiteit, het innerlijke, spirituele deel van ons wezen dat verwaarloosd werd, en zo lang uit de vergelijking werd geschrappt.

Een spirituele en culturele renaissance is aan de orde, toch?

Het terugvinden van de spirituele dimensie van ons wezen!

Dit is ontluiken, verandering die van onder naar boven gaat. Als voldoende individuen “luister-delen”, interactie hebben en zichzelf organiseren, is het resultaat collectieve intelligentie – zelfs als niemand de leiding neemt. Het is een fenomeen dat op elk ervaringsniveau bestaat en een omwenteling teweegbrengt in de wijze waarop wij de wereld zien, aldus *Steven Johnson*.

De vraag is echter: kunnen voldoende individuen opnieuw persoonlijk ontwaken met eerbied voor het leven, tot her-betovering ten aanzien van de natuur, tot leven in verbinding met en tot samenwerking, waarbij diversiteit fundamenteel als een kans wordt beschouwd?

Hoe kunnen we hen mobiliseren en inspireren zodat ze weer verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen daden, gedachten en emoties, en door hun aangeboren en opnieuw onaangeboorde creativiteit en proactiviteit de tendens van onze maatschappij omkeren, weg van de zelfvernietiging?

Eenvoudigweg door hun (culturele) creativiteit te verhogen!

Het creatieve proces is het ontluiken in actie van een nieuw relationeel product, dat voorspruit uit de uniekheid van het individu enerzijds, en anderzijds het materiaal, de gebeurtenissen, mensen, of omstandigheden van dit leven. De grootste bron van creativiteit lijkt de tendens van de mens te zijn zichzelf te verwerkelijken en al zijn mogelijkheden te worden. (*Carl Rogers*).

En het goede nieuws is dat iedereen en oneindig groter potentieel heeft tot zelfvervulling dan hij/zij zich bewust is.

Je moet het enkel en alleen nog durven reactiveren door een verschuiving in de afstemming, een verandering van perspectief en door je naar binnen te keren!

Kunst – als een communie tussen de ene ziel en de andere, aangereikt via haar symbolische taal van vorm en inhoud – heeft een cruciale rol te vervullen voor de transformatie en de transfiguratie van ons hele wezen om (opnieuw) toegang krijgen tot het onontgonnen visionaire rijk van betekenis en zijn.

Op spiritualiteit gebaseerde cultuur en opvoeding is eveneens van doorslaggevend belang om mensen te inspireren zodat zij hun kwetsbare globale interdependentie realiseren en toegang krijgen tot een transpersoonlijke waarheid, toch?

Spiritualiteit?

Het goede nieuws is dat spiritualiteit niet langer voorbehouden is aan een exclusieve kring van enkele verlichte wezens, guru's of geïnstitutionaliseerde religies.

Een spiritueel ontwaken en revolutie vindt plaats zowel in Westerse als in Oosterse maatschappijen in de vorm van een (zachte en warme) tegencultuur, maar dan wel één die steeds meer dagelijkse norm zal worden. Zij zal de grenzen doorbreken van de culturele taboes van het middenveld die al te lang in het leven van alledag de passie en actie voor een spirituele praktijk het zwijgen heeft opgelegd of zelfs heeft uitgewist.

Vermits de politiek almaar meer haar falen – en veelal op een groteske wijze – in de verf zet *als middel van hoop en betekenis voor zo velen in de hele wereld*, niet meer staat blijkt te zijn aan welke crisis dan ook het hoofd te bieden en deze te overwinnen (terwijl een globale crisis bijna de norm is geworden in onze levens, vreemd, toch?), beseffen almaar meer mensen dat het de persoonlijke verantwoordelijkheid is van ieder van ons, samen met de ander(en): uit onszelf komend, niet langer veroorzaakt door externe factoren, omstandigheden of macht zelfredzaam en gelukkig te zijn in het leven.

Derhalve kunnen niet wij het onszelf niet langer veroorloven achterover te leunen en ons lot uit handen te geven, in handen van regeringen, instellingen, of zelfs ondernemingen te leggen en het beste te hopen, toch?

Ten slotte: leven, welzijn en geluk is wat wij er zelf van maken, éénieder van ons, samen met onze medeburgers, toch?

Het Chinese pictogram voor *crisis* weerspiegelt perfect glashelder en eerlijk dit idee van spirituele ontluiking.

Het wordt gevormd door twee basistekens, of -wortels, : één ervan betekent 'gevaar' en het andere 'kans'. (*Stanislav en Christina Grof*).

Waar wachten we dan op om deze kans met beide handen te grijpen en zodoende vrees, haat en gevaar te overwinnen, en voorgoed achter ons te laten!?

Het goede nieuws is dat éénieder intrinsiek zijn/haar ware identiteit kan ervaren die voorbij het afzonderlijke zelf ligt, werkelijk niet-dualistisch, verschillende lagen van ons wezen integrerend: het fysieke, emotionele, rationele, en de subtiele psychische werelden.

De sleutel: dit besef niet te vergeten, het te omarmen, je erop af te stemmen, en het intens te beleven, te doorleven, te delen en uit te stralen.

Van binnenuit en opnieuw proactief spirituele waarden te beleven, zoals daar zijn: geduld, eerlijkheid, integriteit, authenticiteit, nederigheid als dienst voor anderen, vergeving, generositeit, dankbaarheid, stilte, mededogen, innerlijke overtuiging, vreugde, ontzag, schoonheid, mysterie, verwondering, verdraagzaamheid, liefde...

Spiritualiteit is geen concept of abstract theoretisch raamwerk dat men rationeel kan begrijpen, noch kan ze worden beperkt tot enig andere standaarddefinitie.

Spiritualiteit is allesbehalve een ander woord voor religie.

Spiritualiteit: is een op (uiterst/uniek persoonlijke) ervaring gebaseerd, door waarden aangedreven, hoogst spannende innerlijke reis, een nooit aflatende zoektocht naar betekenis, doelgerichtheid, interculturele verbondenheid met vele lagen, en transcendentie/immanentie.

In één zin samengevat: Heb de nederigheid, dankbaarheid, passie, onvoorwaardelijke overgave, durf en het lef om met alle vezels en cellen van je lichaam, heel je hart, alle verbindingen van je brein, en vanuit de bron van jezelf, je ziel, je af te stemmen en uit te lijnen op datgene wat je overstijgt.

Dit is DE paradox en uitdaging van één-ieder van ons: hoe meer je je afstemt op datgene wat jou overstijgt, hoe meer je tot jezelf komt, jezelf wordt, jezelf bent. En het wonderbaarlijke is dan dat je je, ook letterlijk

aan den lijve, ervaart als één-ieder=ieder-één: wat een bevrijdende en opwindende belevenis/beleving.

Frans christelijk mysticus, paleontoloog en auteur **Pierre Teilhard de Chardin** slaat de nagel op de kop door te stellen: "We zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. We zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren."

Heel de complexiteit, heel deze paradox, maar ook heel de licht-heid van **SPIRITUALITEIT IN ACTIE** wordt magistraal verklankt in het gedicht van **Marianne Williamson: Onze diepste angst:**

Onze diepste angst

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn,
Onze diepste angst is juist dat we onmetelijk krachtig zijn.
Het is niet de duisternis, maar juist het licht in ons, dat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af:

Wie ben ik om briljant, schitterend en geweldig te zijn?

Maar: wie ben jij om dat niet te zijn?

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan om je kleiner te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.

Wij zijn geboren om onze beste kant, ons licht te laten zien

Dat is niet voorbehouden aan enkelen,

dat licht schijnt in ieder mens.

En als wij ons licht laten stralen geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn

bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Spiritualiteit in actie in essentie: niets meer, maar ook niets minder, dan weten hoe in vrede te leven, met liefde, harmonie en schoonheid en in overeenstemming met onszelf (maar niet enkel en alleen met het ego), de anderen, de natuur en het transcendente.

Dit is de schoonheid van ware liefde en echt geluk, toch?

Spiritualiteit en fundamentalisme/populisme staan diametraal tegenovergesteld in het culturele spectrum.

Spiritualiteit zoekt een gevoelige contemplatieve en transformatieve verhouding tot het sacrale die opnieuw ontluikt als een leidende kracht in hedendaagse maatschappijen.

Spiritualiteit is ook blijheid, onbekommerdheid, vrijheid en *fun*.

Het is ook echte verantwoordelijkheid – *response-ability* –: het behouden van een mate van onzekerheid in de zoektocht omdat respect en waardigheid voor het mysterie van het grootste belang zijn.

Fundamentalisme/populisme zoekt zekerheid, vaste antwoorden en absolutisme, als een angstig antwoord op de complexiteit van onze wereld en onze kwetsbaarheid als schepsels in een mysterieus universum.

Spiritualiteit ontspruit uit liefde voor en intimiteit met het sacrale, terwijl fundamentalisme/populisme ontstaat uit angst voor en bezetenheid door het sacrale.

De keuze tussen spiritualiteit en fundamentalisme/populisme is een keuze tussen bewuste intimiteit en onbewust bezit (*David Tacey*).

Het goede nieuws is dat wederzijdse afhankelijkheid, partnerschap en positief gebruik van conflicten en onenigheden, en niet meer grove uitbuiting, manipulatie en onenigheid, de stapstenen zijn geworden voor zelfvervulling in de globale verbondenheid van onze planeet.

Dit vereist dan ook een verandering van instelling, een systeemverandering ten gronde, een transmutatie zowel in onze identiteit als in onze daden!

Religie, in de oorspronkelijke zin van het woord (uit het Latijnse woord *religio*, wat verbondenheid betekent, gebondenheid aan oorsprong, wortels, datgene waarvan wij gekomen zijn): al onze menselijke activiteiten gaan over het opbouwen van sterke, blijvende en oprechte banden, toch?

Derhalve gaat het niet langer enkel en alleen om economie (domoor): maar om betrekkingen, menselijke en humane betrekkingen!

Het is hier dat **spiritualiteit in actie** een unieke toegevoegde waarde heeft: om betekenisvolheid en doelgerichtheid te herstellen in een wereld die – in de ogen van al te velen – tot een spiritueel verarmd, gedemystificeerd en betekenisloos bestaan leidt.

Het goede nieuws, eens te meer, is dat spirituele terminologie traag binnendringt in de agenda's van de besluitvormers op het hoogste niveau. Spirituele ontwikkeling, spirituele visie, spirituele noden, spirituele waarden, spiritueel milieu, enz. Zijn allemaal elementen van een nieuwe opkomende trend: wij hebben desperaat en dringend behoefte aan nieuwe manieren om met elkaar om te gaan, nieuwe manieren om professionele betrekkingen op te bouwen, nieuwe samenwerkingswijzen om ons gezamenlijk hoger goed te verwezenlijken. Wij hebben ook desperaat en dringend behoefte aan een nieuwe taal, een nieuw vocabularium, nieuwe werktuigen om onze transformatie te beschrijven en ons begrip ervan te delen met anderen (*Andy Tamas*).

Het goede nieuws verder is dat ook de (wereld)economie **Spiritualiteit In Actie** vanuit een zakenperspectief langzaam maar zeker oppikt en integreert.

De unieke toegevoegde waarde hier is dat **spiritualiteit in actie** – als een innerlijke ervaring van een diepe verbondenheid met alle levende wezens – een ruimte opent van afstand van de druk van de markt en de routine van *business-as-usual*.

In de overgang naar een postkapitalistische, door waarden aangedreven, wijsheideconomie, speelt **spiritualiteit in actie** in de zakenwereld een sleutelrol bij het inkapselen van de transformatie van middelen in een transformatie van waarden en voorkeuren (*Luc Bouckaert en Laszlo Zsolnay*).

Is het niet de allerhoogste tijd dat Duurzaamheid, Spiritualiteit en Ecologie ook de krachten bundelen en beginnen met het vertellen van een nieuw, positief en wervend verhaal, en aldus werkzame modellen delen voor samenleven in liefde, harmonie en schoonheid!

Spiritualiteit in actie: een betrouwbare gids om ecologisch en werkelijk duurzaam te leven, samen te leven.

Duurzaamheid die weigert aandacht te schenken aan het mysterie, de geest en spiritualiteit is een doodlopend pad, want het ontkent fundamenteel wie wij zijn...

De hamvraag derhalve is: kan duurzaamheid functioneren zonder onderliggende spirituele waarden? Of is het succes van ecologische duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling, praktijk, discipline en het koesteren van spirituele waarden? (*John E. Carroll*).

Dit is – ten slotte – eveneens een warme oproep tot een (ver)nieuw(d), oprecht, visionair en spiritueel leiderschap!

Afsluitend schijnt deze **SPIRITUALITEIT IN ACTIE** volop in het licht van vier wijze quotes:

1. De eerste is van de Chinese filosoof **Lao-Tse** uit de 6^{de} eeuw voor Christus, en stichter van het Taoïsme:

“Om de wereld te kennen, hoeft men zijn huis niet te verlaten; men hoeft niet uit het raam te kijken om de wegen van de hemel te zien. Hoe verder u zich verwijderd, des te minder kennis u opdoet. Het pad om te doen, is te zijn.”

2. En wat zei **Gandhi** weer:

“Onze werkelijke macht ligt niet in ons vermogen om de wereld te veranderen, maar wel in het vermogen om onszelf heruit te vinden en opnieuw te creëren.”

3. De Amerikaanse moleculair bioloog **Jon Kabat-Zinn** sprak de volgende gevleugelde zin uit:

“Al het lijden, de stress en de verslaving/verknochtheid komt voort uit het niet beseffen dat je hetgene waar je naar op zoek bent reeds bent.”

Dit komt pas echt binnen, toch?

4. De essentie van **SPIRITUALITEIT IN ACTIE** wordt ten slotte overweldigend tot uitdrukking gebracht door de Hongaarse Uomo Universalis (universele mens) **Sándor Weöres**:

“Om een echt mens te worden, de essentie van wie je bent, keer je in jezelf, onderzoek je diepten en trans-verlicht jezelf, en straal dan je innerlijk licht af op wie je omringen en je omgeving.”

Laten we derhalve stralen en samen handelen door het verschil te ZIJN, en onszelf te ZIJN!

WAAR STAAT GLOBALVISIONSHARING.COM VOOR? IN EEN OOGOPSLAG...

GlobalVisionSharing.com (GVS) is van het begin (2012) af geconcipteerd als een wereld (=voor het hoogste goed van deze wereld)organisatie/gemeenschap.

GVS gaat – in essentie – over de paradimashift die er werkelijk toe doet: van HEBBEN naar ZIJN, de ZIJNskwaliteit van het leven, over het verschil ZIJN, niet alleen het verschil maken!

GVS staat voor een vernieuwend samenlevingsmodel dat je binnenleidt in een nieuw tijdperk, in het Engels **era**= **ethical responsible action**.

En het excellente nieuws: deze paradigmawissel is zo één-voudig als maar zijn kan: *leren door te doen... zijn door te delen... liefhebben door te stralen!*

Het gaat erom onze gemeenschappelijke toekomst voor ogen te houden door met nieuwe ogen te kijken, de globale visie te ontwaren, te beleven, te belichamen en uit te dragen. Veeleer dan enkel maar rationeel het grotere plaatje te begrijpen, toch? Alsook anders en meer naar elkaar te luisteren.

Een ware her-geboorte, de ware her-betovering van onszelf en de natuur.

Diep vanbinnen, en geconfronteerd met jezelf, enkel met jezelf, ervaar je dat dit niet naïef, illusoir, onmogelijk of slechts een hooggespannen droom is.

Het is echt, en wordt almaar meer een breder wordende grondstroom.

Het enige wat ons nog ontbreekt is de globale overtuiging, de globale wil, de globale goede wil, de globale visie, en de globale actie!

Niettemin rijst nog steeds de vraag: willen wij dit met z'n allen wel, echt en oprecht?

GVS is vastbesloten om proactief z'n globaal project voor het hoogste goed van de mensheid uit te rollen op een zo breed mogelijk globaal/lokaal maatschappelijk draagvlak en in co-creatief partnerschap met en door toedoen van de (financiële) ondersteuning van belangrijke beleidsinstanties, invloedrijke stichtingen, toonaangevende nationale en internationale denktanks, de voortrekkers van de ondernemerswereld, burgerparticipaties, alsook de verantwoordelijke en vooruitziende media.

Waarop wachten wij dan nog? Laten we het met z'n allen gewoon doen, en samen stralen en handelen, nu!

BIO ANDRAS:

<https://www.globalvisionsharing.com/wp-content/ANDRÁS-LÁSZLÓ-BIO-EN-FR.pdf>

Lots of blessings and warmest: <http://www.andiesisle.com/magnificent.html> & <https://www.youtube.com/watch?v=p-T6aaRV9HY> & In gratitude: <https://www.youtube.com/watch?v=gXDMoiEkyuQ> & <https://www.youtube.com/watch?v=nS0FPVOU5e0>
András



Dare to Re-Imagine Yourself and Your Enterprise
Andras Laszlo
Founding President & CEO of **GlobalVisionSharing.com (GVS)**
<https://www.globalvisionsharing.com>



Dorekesveld 40, B-1853 Strombeek-Bever, Belgium



+32 (0)2 2677031



alaszlo@telenet.be



andrasandra5418

[GlobalVisionSharing.com](https://www.globalvisionsharing.com)



Contact data Andras:

Personal email: alaszlo@telenet.be

Work email: andras@globalvisionsharing.com

Facebook:

<https://www.facebook.com/andras.laszlo.3990>

LinkedIn: <https://be.linkedin.com/pub/andras-laszlo/0/171/673>

Twitter: <https://twitter.com/AndrasLaszlo1>

GVS Facebook:

<https://www.facebook.com/globalvisionsharing>

GVS Crowdfunding/Fundraising Trailer:

<https://vimeo.com/166522765>

If you'd care to join my **PPLN-Personal Professional LinkedIn Network (30.000+)**, you're most welcome to do so.